

Omdat het leven mooi was samen met jou,  
wordt het leven moeilijk zonder jou.  
Omdat jij moedig en hoopvol was,  
willen wij dat ook zijn.

Na een slepende ziekte is zacht van ons heengegaan

de heer

## Louis Van Opstal

echtgenoot van Wiske Coremans

Geboren te Westmeerbeek op 6 juli 1938 en vredig ingeslapen in  
het St.-Elisabethziekenhuis te Herentals op 12 december 2013,  
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Lid van OKRA Westmeerbeek en Ramsel  
Lid van Ziekenzorg

De crematie heeft plaats in alle intimiteit  
op dinsdag 17 december 2013.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te  
nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk  
van Sint-Hubertus te Ramsel op **woensdag 18 december 2013**  
**om 10 uur**, gevolgd door de bijzetting van de urne  
in het columbarium op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Louis een laatste groet brengen in het funerarium  
Dirk Van Baelen, Grote Baan 206 te Hulshout,  
maandag van 17 tot 20 uur.

Avondwake in de kerk op dinsdag 17 december 2013 om 19 uur.

Rouwadres: Fam. Van Opstal-Coremans  
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 206-2235 Hulshout.

Uitvaartverzorging Dirk Van Baelen Hulshout 015-22.21.17

Dit melden u :

Wiske Coremans

*zijn echtgenote*

Jos en Myriam Verbist-Van Opstal  
Francine Van Opstal en vriend Ronny

*zijn kinderen*

An Verbist  
Kenny Van Opstal

*zijn kleinkinderen*

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Opstal, Coremans, Bruyndonckx en Vleugels.

*Met dank aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis  
voor de thuisverpleging en aan het St.-Elisabethziekenhuis  
te Herentals voor de goede zorgen.*

Mis vanwege de parochiegemeenschap op  
zondag 5 januari 2014 om 10.30 uur.

Familie en vrienden worden vriendelijk uitgenodigd  
aan de koffietafel in de parochiezaal (Sationsstraat 39).